

5 vragen aan

Wie kent hem niet als presentator van de Nederlandse Top 40, de Nationale Hitparade, Countdown en Nederland Muziekland? En dat is dan nog maar een kleine greep uit de vele radio- en tv-programma's die Erik de Zwart in het verleden heeft gepresenteerd. Tegenwoordig is hij dagelijks te horen bij Radio Veronica met het Top 40 Hitdossier. Sinds 1993 woont Erik in Laren, waar hij de perfecte locatie vond voor zijn andere hobby: treinen.

Wat heb je met treinen?

'Van kinds af aan ben ik gefascineerd door treinen. Levensgrote exemplaren, maar ook miniatuurtreinen. Toen ik in Laren kwam wonen, had ik plannen om een spoorlijntje in mijn tuin aan te leggen. Het huis dat ik vond was daar ideaal voor. Door de tuin loopt nu een spoorlijn compleet met boompjes, struikjes, huisjes, viaducten en tunnels. Het is heel degelijk uitgevoerd en ik ben er altijd mee bezig, het is nooit klaar. Want ook mijn treinen hebben last van ongemakken als bladeren op de rails, verzakkingen en bevroren rails. Het mooie is dat er techniek bij komt kijken en tegelijkertijd is er ook een heleboel geautomatiseerd. Ik heb er heel veel voldoening van. Naast het jachtige leven van alledag moet je ook een beetje kunnen ontspannen! Gelukkig heb ik met mijn vrouw en twee dochters, die helemaal niets met treinen hebben, een prachtig compromis kunnen sluiten: ik de borders en zij het zonneterras.'

Wat is er zo mooi aan de Top 40?

'De Top 40 is de muzikale rode draad in mijn leven. Sinds 2006 ben ik voorzitter van de Stichting Top 40. En nog altijd wordt er wekelijks een lijst gedrukt die je kunt ophalen bij de MediaMarkt. Iedereen heeft wel een persoonlijke beleving met de Top 40. Is het niet met de Top 40 van dit moment, dan wel met die uit je jeugd.'

Wat vind je van de manier waarop Laren in programma's als Gooische Vrouwen wordt neergezet?

'Laren wordt daarin wel een beetje op de hak genomen. Logisch, het is hier toch een beetje het Hollywood van Nederland. In Laren heb je drie soorten inwoners: de oorspronkelijke Laarder, de groep die hier in het kielzog van de kunstenaars rond 1900 is komen wonen (het 'oude geld') en dan heb je nog het zogenaamde 'nieuwe geld'. Drie verschillende bloedgroepen, eigenlijk is het de gewoon de variëteit van het leven die hier een beetje



Erik de Zwart

wordt uitvergroot. Soms zie je hier ook van die busjes die een tour maken langs bekende Nederlanders. Maar ja, ik moet eerlijk bekennen dat ik dat zelf in Hollywood ook gedaan heb, dus ik begrijp het wel.'

Hoe denk je over Laren?

'Laren is een gezellig, traditioneel dorp met leuke cafés en restaurants, gelegen tussen het vele groen. Het nadeel van al die grasborders is wel dat veel hondenbezitters hun rommel niet fatsoenlijk opruimen. Onbegrijpelijk: we wonen in zo'n mooie omgeving, laten we het dan ook schoon houden met z'n allen. Een ander minpuntje is het verkeer. Het is jammer dat het dorp vaak als sluiproute wordt gebruikt. De aanleg van de ringweg bij de Witte Bergen zou het centrum wat meer ontlasten. Het viaduct en de aansluiting liggen er al, dus ik zou zeggen: Provincie, ga aan de slag! En verder vind ik dat Laren een zwembad moet houden. Zo'n faciliteit hoort gewoon bij een dorp.'

Welke inwoner van Laren verdient volgens jou een bloemetje?

'Leo Janssen. Hij zet zich met hart en ziel in voor het dorp, heeft Larens Behoud veel groter gemaakt en ondanks dat hij wegens ziekte het wethouderschap heeft moeten neerleggen, maakt hij zich nog altijd druk over van alles en nog wat, zoals het wel en wee van de ouderen. De manier waarop hij bezig is geweest voor het nieuwe muziekcentrum, dat vind ik echt fantastisch. Dankzij hem is het gebied rondom de kerk geworden tot wat het nu is: een gezellige plek die echt bij het dorp hoort. Leo waakt nog altijd vol overgave over het dorpse karakter van Laren!'